

Van de redactie . . .

Tussen hoop en vrees, tussen licht en donker

Vóór u ligt het kerstnummer van 2013. Daarin treft u veel lezenswaardigs aan over het Kerstfeest. Tussen hoop en vrees, tussen licht en donker, speelt een mensenleven zich af. God geeft met Kerstmis het grootste geschenk aan de mensheid: zijn eigen Zoon. In het leven van Jezus zien we het ultieme voorbeeld van mens zijn naar Gods woord. Daar waar wij Gods woorden verstaan, gebeuren er tussen licht en donker, tussen hoop en vrees, dingen die wij niet voor mogelijk hadden gehouden.

De boodschap van Kerstmis is door alle tradities die eromheen hangen soms moeilijk ieder jaar als nieuw te pakken. Diverse schrijvers in dit blad geven u een fris en inspirerend perspectief op het Kerstfeest. Ik doel hierbij op het stuk over de Adventsactie (met daarin ook de verbinding met een inspiratiebron van onze nieuwe paus), en op het artikel van pastor Dorenda Gies. En ook op het artikel van Harry Huisman, die als parochiaan reageerde op mijn oproep om af en toe eens interessante kopij aan te leveren voor ons blad. Wij willen Harry als redactie ook hartelijk danken voor deze mooie bijdrage met andere gedachten over Kerstmis.

Een feest wordt pas echt een mooi feest, als er goede voorbereidingen getroffen zijn. Voordat het Kerstmis is, gaan we door de periode van de advent. We bereiden ons voor, we komen tot inkeer in de stilte van de herfst en de donkere avonden. Hopelijk levert de inhoud van dit kerstnummer van het Stephanusvuur u een bijdrage om hieraan voor u zelf vorm en inhoud te geven.

Vanuit de redactie wensen we u een goede adventstijd en alvast een inspirerend Kerstfeest toe. En natuurlijk weer veel leesplezier!

Namens de redactie,
Hannie Hofland

Van de pastores . . .

Leven met verwachting

Ik zal nooit vergeten dat ik mijn moeder eens hoorde zeggen: "Toen jullie net geboren waren dacht ik: Dat nooit weer. Maar na een paar dagen ben je de pijn vergeten en als je dan zo'n kleine hump in je armen houdt, zou je zo weer willen." Hoe wonderbaarlijk toch, een verwachting die zoveel pijn en zoveel vreugde oplevert. Het wonder van het nieuwe leven dat in je groeit, de hoop en verwachting dat dit leventje ook zal uitgroeien tot een volwaardig mens. Wat mooi kan dat zijn. Je wordt er gewoon eerbiedig van.

Maar het is niet alleen maar mooi en wonderlijk. Je moet er wel doorheen, door die negen maanden. Zo'n zwangerschap kan je behoorlijk dwars zitten en je kunt er best beroerd van zijn. En als het eenmaal zo ver is, kun je je nooit losmaken van de weeën en de pijn. Je neemt dat allemaal mee op je weg, op die negen maanden lange tocht.

Zo lezen we in het Evangelie van Lucas ook over twee vrouwen, die elkaar ontmoeten. Elisabeth, een oude vrouw uit een Jeruzalems priestergeslacht op wonderbaarlijke wijze toch nog zwanger geworden. En Maria haar bloedverwante, een jonge ongehuwde vrouw, uit het minderwaardig geachte, half heidense Galilea, eveneens op wonderlijke wijze zwanger geworden. Wat staat hen beide te wachten? Een zwangerschap op hoge leeftijd, daar kan van alles mee mis gaan. Er is zelf een kans dat Elisabeth het niet overleeft. Niet direct een vooruitzicht waarover je staat te juichen. Maria gaat als ongetrouwde zwangere vrouw ook niet de meest vrolijke toekomst tegemoet. Ze moet nog maar afwachten of het kind door een man geaccepteerd zal worden. Is dit de werkelijkheid waarin Maria en Elisabeth elkaar ontmoeten? Scheuten van pijn en angst en scheuten van hoop en leven. Het is wel de werkelijkheid waarin ik mijzelf en anderen vaak aantref. Hoe vaak leven wij zelf niet tussen hoop en vrees? Juist in deze periode voor Kerstmis komen hoop en verwachting, maar ook angst en verdriet, soms in hevige mate bovendrijven. "Ik hoop dat ik met Kerstmis naar huis mag, maar ik weet nog niet of ik dat wel aan kan". De hoop en de angst in één zin. "Dit wordt mijn eerste kerst zonder mijn partner en ik zie daar best tegenop. Ik hoop dat ik ergens wordt uitgenodigd, dan voel ik me wat minder eenzaam". "Ik weet niet of ik er met Kerstmis nog ben", zegt een ernstig ziek iemand,

"maar ik wil de tijd die ik nog heb goed gebruiken en veel met mijn familie praten. Hopelijk kan ik hen zo nog van steun zijn en zij mij. Ik weet niet hoe het is om dood te zijn en durf mij het niet voor te stellen." Ze delen samen de angst en de hoop rond het komende sterven. Rond kerst wordt er overal weer een tijdelijke wapenstilstand gesloten. Je hoort een oude vrouw verzuchten: "Wanneer kunnen wij weer in veiligheid wonen en over straat lopen. Kerstmis is immers weer zo voorbij. Ik hoop dat er weer vrede komt."

Leven met verwachting, is dat niet altijd leven tussen hoop en vrees? De angst voor de pijn, het gemis, de eenzaamheid en de hoop dat het weer goed zal komen. Vol van verwachting, hopend op de toekomst die komen zal en ondertussen de zwangerschap met alle pijn en moeite dragend.

Maria en Elisabeth, twee vrouwen schommelend tussen hoop en vrees. Maar het wonderlijke van hun ontmoeting is dat de hoop het wint. Bij de begroeting springt het kind op in de schoot van Elisabeth. Elisabeth prijst Maria, omdat zij - zo staat er - "geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is." Het is nog lang niet zo ver. Maria moet nog maanden rondlopen en de hoop dat Gods belofte tot vervulling zal komen, moet zij meedragen in haar eigen leven. Ze zal haar leven erop moeten inrichten, rekening houden met het kind van haar verwachting.

Bij Maria en Elisabeth gebeurde het onverwachte, het menselijkerwijs onmogelijke. Ze raakten beiden zwanger. Wat menselijkerwijs niet mogelijk was, deed God aan hen. Ondanks onze menselijke beperkingen gaan de plannen van God door. En die plannen kunnen alleen maar via ons leven gestalte krijgen. Waar mensen zich openstellen voor die plannen, daar gebeuren de wonderen. Daar worden menselijke beperkingen doorbroken.

Elisabeth en Maria staan beiden open voor het wonder dat in hen groeit en ze staan open voor elkaar. Het geeft hen hoop en geloof. Zouden die hoop en dat geloof ook in ons leven een plaats kunnen krijgen? Alle verwachting meedragen in het vertrouwen dat het nieuwe leven van God in ons kan groeien, met alle ongemak en pijn van dien? Daar moet je je leven dan wel op instellen. Je kunt niet bij de pakken neer gaan zitten, je moet net als Maria op weg gaan, anderen ontmoeten en zorgzaam omgaan met jouw verwachtingen.

Ons kerstkind komt daar ter wereld, waar wij ons leven instellen op zijn komst en wij de verwachting zorgzaam dragen. En misschien dat we dan na die geboorte kunt zeggen: "Ik zou zo weer willen". Mogen wij met deze hoop en verwachting de komende kerstdagen tegemoet gaan.

Mede namens pastor Józef Okonek wens ik u allen een goede Adventstijd toe en een Zalig Kerstmis.

pastor Dorenda Gies

Kroniek . . .

Doopviering in onze parochies

Als u uw kind in een van onze parochies wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het Interparochieel secretariaat (info@rkparochies.nl), of telefonisch (0522-252782) op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. De doopvoorbereiding is gezamenlijk, waarna er in de afzonderlijke parochies wordt gedoopt.

ADVENT 2013

Gods trouw en ons vertrouwen

Vorig jaar draaide de film "Amour" in onze bioscopen. De recensies in de meeste kranten buitelden in jubel over elkaar heen. Zoals de titel al aangeeft staat de liefde centraal. Maar niet, zoals in de meeste liefdesfilms, de liefde tussen twee frisse, jonge mensen maar de liefde van twee hoogbejaarde senioren. Het zijn Anne en George die als gepensioneerde pianoleraren leven in Parijs. Zij genieten van elkaar, van hun appartement en het pianospel. Maar deze gelukkige levensavond wordt wreed verstoord als Anne gaat dementeren en een lichte hersenbloeding krijgt. De liefde en de trouw worden beproefd en getest. Anne wil in haar eigen omgeving blijven en George gaat deze uitdaging aan. Met grote overgave verzorgt hij zijn kwetsbare vrouw. Zo schetst de film liefde in een situatie van aftakeling en de naderende dood. Als de ouderdom genadeloze klappen uitdeelt, wordt de vraag naar de kwaliteit van leven uitermate spannend. De

film kent rond dit thema overigens een dramatische wending die fundamenteel in strijd is met het katholieke denken over een goede dood.

Een schaars goed

Juist in onze dagen lijken trouw en vertrouwen schaarse goederen te zijn geworden. Velen van ons voelen zich onzeker en verward. Een aantal ontwikkelingen voedt het onbehagen en het wantrouwen in het hart van niet weinigen. Nog steeds woekert de economische crisis door. Sinds 2008 is de ellende begonnen en er lijkt nog geen licht aan het einde van de tunnel te zien. Met name mensen die hun baan hebben verloren en mensen aan de onderkant van de samenleving voelen de gevolgen van de crisis ten volle. De voedselbanken krijgen helaas steeds meer klanten. Het gebrek aan vertrouwen in de economie werkt door in politiek wantrouwen. Er heerst op een breed front een gevaarlijk wantrouwen richting onze politici in Den Haag en Brussel, die de grote problemen blijkbaar niet kunnen oplossen. Ook het vertrouwen in de Kerk is, ondanks het heilzame optreden van paus Franciscus, wel eens groter geweest. Het nieuws over het seksueel misbruik heeft veel gelovigen binnen de Kerk beschaamd en buiten de Kerk voor veel imagoschade gezorgd. Tenslotte lijden ook veel relaties onder een hoge mate van kwetsbaarheid. Veel jonge mensen hebben bindingsangst nu zoveel huwelijken om hen heen met een scheiding eindigen.

Gods trouw

In deze culturele context vol onzekerheid, verwarring en gebrek aan vertrouwen vieren wij de Advent, op weg naar het geboortefeest van Jezus. Wij worden uitgenodigd om opnieuw ons te bezinnen op de betekenis van het Kerstfeest. Naar mijn overtuiging vormt Kerst het feest van Gods trouw voor onzekere, kwetsbare, wantrouwige en zondige mensen. God laat deze aarde niet aan het lot over maar komt in Christus naast ons staan om ons leven te vernieuwen en ons nieuwe moed te geven. Lucas beschrijft dat heel concreet in het geboorteverhaal met een kribbe, engelen en herders. Johannes is in zijn evangelie meer abstract als hij spreekt over het Woord dat vlees geworden is. Maar zowel Lucas als Johannes hebben dezelfde boodschap. In Jezus Christus spreekt God zichzelf volkomen uit. Meer nog: in Christus spreekt God ons aan, ieder van ons. Christus verzoent onze

schuld, breekt de ban van de dood en openbaart ons de zin van het leven. Het gaat uiteindelijk om “amour” maar dan in de evangelische betekenis van het woord als gevende, wegschenkende liefde. Zo immers heeft Jezus zelf aan zijn leven inhoud gegeven.

Vertrouwen voeden

Het komend kerstfeest is in onze cultuur het feest van de opgetuigde kerstboom, de stal, zoetigheid en een goed diner. Maar wij beseffen als christenen dat dat niet de kern van het feest vormt. Het gaat ook om menselijke saamhorigheid en onderlinge geborgenheid. Meer nog: het gaat om de vraag of ik de hand van de trouwe God (opnieuw) wil vastgrijpen. Het gaat om de vraag of Christus werkelijk in mijn leven welkom is. Is er plaats voor Hem in onze eigen woning? Juist in deze tijd van Advent moeten wij ons de vraag stellen of ik in vriendschap met Christus aan mijn leven inhoud wil geven. Niet voor niets zegt de Adventsprofeet bij uitstek, Johannes de Doper, dat ik kleiner moet worden en Christus groter. En de apostel Paulus verwoordt dezelfde werkelijkheid met andere woorden als hij schrijft “ niet ik leef, maar Christus leeft in mij”. Ik wens u een goede Adventstijd. Leef in vertrouwen. Leef met onze trouwe God. Leef in vriendschap met Christus. Zo kunnen wij toeleven naar het geboortefeest van onze Heer, ondanks de onzekerheid en de verwarring van de tijd.

Mgr. Dr. Gerard de Korte

Van het bestuur . . .

Collecteopbrengsten:

<u>Datum</u>	<u>1^e</u>	<u>2^e</u>	<u>Bijzondere 2^e collecte</u>
1/9	115,24	82,52	
8/9	78,25	71,14	
15/9	95,62	69,84	
22/9	165,61	206,17	
29/9	128,74	175,43	
6/10	80,97	76,10	Missiedag voor kinderen
12/10	120,73	155,95	
17/10 huwelijk	131,75		PCI (Caritas)
20/10	80,82	129,46	Wereldmissiedag (Pauselijke missiewerken)
27/10	59,43	61,28	
1/11	121,20	55,20	
3/11	105,29	93,95	Willibrordzondag (Kath. Ver. v Oecumene)
10/11	86,47	98,75	Radboudzondag
17/11	92,09	89,31	Diocesane Jeugdcollecte
24/11	65,90	49,83	

De 1^e collecte is altijd voor de eigen parochie en de 2^e collecte t.b.v. de liturgische behoeften, tenzij er een speciale collecte voor een goed doel is

Komende collectedoel:

1 t/m 22 december Adventsactie

Adventsactie

De adventsactie wordt aangewend voor verschillende doelen wereldwijd
Wij ondersteunen het project::

- Scholen voor de kleuters in Sri Lanka

Actie kerkbalans 2014

Deze landelijke actie, waaraan ook de andere kerken aan mee doen, heeft weer als motto: “**Wat is de kerk U waard**”.

Eigenlijk mogen we best wel trots zijn op onze eigen Stephanusparochie. We zijn op precies het goede moment verhuisd naar ons nieuwe kerkgebouw, wat toch een grote vooruitgang is geweest. Onze huidige kerk straalt zoveel meer warmte en geborgenheid uit dan het vorige gebouw. Met inzet van veel parochianen is het interieur prachtig geworden.

Ook hebben we een prachtig pastoresteam, met Dorenda Gies en Józef Okonek.

Bijzonder aan onze parochie is dat we in staat zijn om traditie en moderniteit op een goede manier te integreren zodat iedereen zich thuis blijft voelen. Daar is niet alleen het pastoresteam een afspiegeling van, maar ook in de liturgie wordt daarmee rekening gehouden.

Het zijn nog steeds onrustige tijden in Europa, niet allen wat betreft de kredietcrises, maar ook de crisis die het Christendom in Europa doormaakt. Dat de Nederlandse samenleving steeds meer seculier wordt is een gegeven. Diezelfde samenleving lijkt ook steeds minder open te staan voor religieuze waarden. Gelukkig hebben we een Paus die de belangen van de kerk en de gelovigen stelt boven alle regels

Kortom, katholiek zijn is vandaag de dag roeien tegen de stroom in. (Maar misschien is christen zijn dat altijd wel geweest). Veel parochianen zullen het toch belangrijk vinden dat onze parochie vitaal mag blijven. Daar hoort ook een gezonde financiële situatie bij, hetgeen zonder uw steun onmogelijk is. Op dit moment zijn de bijdragen niet voldoende om de kosten te dekken.

Willen we ook in de komende jaren zowel over een priester als een pastoraal werker blijven beschikken binnen het samenwerkingsverband, dan zullen de inkomsten van onze parochie noodzakelijkerwijs moeten stijgen.

Parochianen worden zo mogelijk persoonlijk benaderd voor hun kerkbijdrage.

De actie kerkbalans vindt plaats van 12 januari tot 26 januari 2014. In deze periode zullen de enveloppen voor de kerkbijdrage bij een aantal parochianen worden bezorgd en een week later weer worden opgehaald, alle overige parochianen ontvangen de envelop per post. Interessante informatie kunt u ook vinden op internet: www.kerkbalans.nl

De actie kerkbalans wordt in onze parochie gecoördineerd door de financiële werkgroep bestaande uit:

Leo Jansen,
Jos Mentink,
Stefan Spekreijse en
André Klaassen.

ABC VAN HET GELOOF

Twee jaar geleden begon pastoor Koos Tolboom in Assen aan een ABC van het geloof in het parochieblad en op de parochiële website. Toen hij halverwege het alfabet was, kwam een parochiaan met de suggestie er een boekje van te maken.

Koos Tolboom:

De afgelopen maand ben ik aan de laatste letter begonnen. In feite vormen al die letters kernwoorden van ons geloof. Het begin met A van Adam en Eva. Dan gaat het verder met Bidden, Christus, Doop, Evangelie en zo verder tot de Z van Zonde.

Ik merk dat het gelezen wordt en gewaardeerd. Elke twee weken besprak ik een nieuwe letter. Zo bouw je een band op met de lezers. Het viel niet altijd mee om weer een letter te vullen. Ik ben een moeizaam schrijver. Zoveel mogelijk schreef ik vanuit mijn eigen kennis en ervaringen. Dat komt de toegankelijkheid wel ten goede, denk ik. Het boekje kun je dan ook zien als de vrucht van een jarenlange geloofsbeleving en Bijbelkennis.

Dit boekje is te bestellen: e-mail: j.j.g.tolboom@home.nl

Van de werkgroepen . . .

Berichten van de werkgroep Liturgie

Adventsactie: scholen voor kleuters

Duizenden mensen in Nederland zetten zich via de kerkgemeenschap belangeloos in voor hun medemensen elders in de wereld. Zij voelen zich geroepen om in actie te komen. Adventsactie geeft deze vrijwilligers een steuntje in de rug. Kleinschalig, doordacht, toegewijd. Compassie in Actie. Onze parochie steunt het project in Sri Lanka. Het gaat om de bouw van twee kleuterscholen.

In het noordelijke Vanni-gebied van Sri Lanka hebben de burgeroorlog die er tussen 1980 en 2009 woedde én de tsunami uit 2004, onvoorstelbare verwoestingen aangericht. Huizen, wegen en openbare gebouwen zijn bijna overal volledig vernield. Sinds 2011 en 2012 zijn de bewoners van het gebied voorzichtig aan het terugkeren: eerst moesten de landmijnen worden geruimd. Nu kunnen de inwoners beginnen met de wederopbouw.

De eerste prioriteit van de terugkerende bewoners is natuurlijk huisvesting en voedsel. Nu, na ruim een jaar, is er weer een gemeenschap ontstaan die gezamenlijk zaken kan aanpakken en collectieve voorzieningen kan opbouwen. Een van de belangrijkste aandachtspunten is dan natuurlijk het onderwijs. Kleuteronderwijs wordt in Sri Lanka echter niet door de overheid gefinancierd; daarvoor is gewoon geen geld. De overheid heeft wel richtlijnen en aanbevelingen voor de inrichting van kleuteronderwijs opgesteld en zorgt voor de opleiding van de kleuterjuffen.

Adventsactie wil € 28.000 bijdragen aan de wederopbouw van twee kleuterscholen in Vanni.

Kanselruil

Zondag 19 januari gaat Henk van Dam van de Vrij Evangelische Gemeente in Meppel voor in de kanselruilviering. De Vrij Evangelische Gemeente houdt kerkdiensten in de Julianalaan 32. Onlangs heeft deze geloofsgemeenschap haar 65 jarig bestaan gevierd. Eén keer per jaar organiseert de Raad van Kerken deze kanselruil. Doel hiervan is om

iedereen die is aangesloten bij een kerkgemeenschap kennis te laten maken met de rijkdom aan tradities en geloofsbeleving in de directe omgeving. De voorgangers van de diverse kerkgemeenschappen gaan voor in een andere kerkgemeenschap. De kerkgangers blijven in hun eigen kerk, althans dat is de bedoeling. Kennismaken met andere tradities zet je ook weer aan het denken over waarom wij de liturgie vieren zoals wij het vieren. De werkgroep Liturgie vindt het belangrijk dat dit initiatief van de Raad van Kerken ook in de toekomst wordt voortgezet.

Adventskaars

Op het moment dat u dit leest is de eerste Advent al weer achter de rug. Hoogste tijd dus voor de adventskaars, die iedere dag tot kerst even mag branden. Eerlijk gezegd vergeet ik hem wel eens aan te steken, waardoor er een paar keer tijdens de adventstijd een ‘inhaalslag’ van een paar dagen moet worden gemaakt. Het gaat om het idee: een lichtje in de donkere dagen voor Kerst. Nog steeds na iedere viering is de adventskaars in de kerk te koop.

De paus en de enquête

Via de website Katholiek.nl is het mogelijk mee te doen aan het wereldwijde onderzoek van het Vaticaan naar de mening van parochies over het gezinspastoraat en zaken als anticonceptie, ongehuwd samenwonen, scheidingen en het homohuwelijk. Paus Franciscus wil zich zo voorbereiden op een buitengewone synode over het gezin. Zeer aanbevolen. Als u minder handig bent met computers en internet, dan is er altijd wel een familielid (met name kinderen en kleinkinderen) die u daarbij kan helpen.

Boeteviering

De viering tijdens vierde Advent (22 december) zal in het teken staan van een boeteviering. Pastor Gies zal voorgaan in deze viering. We bezinnen

ons over onze tekortkomingen, bidden om vergeving en krijgen de mogelijkheid tot een persoonlijke stap in Christus' richting.

Werkgroep Contactpersonen

We hebben een jonge contactpersoon bereid gevonden om contacten te leggen met jongeren in onze parochie.

Jongeren leggen onderling makkelijker contact is de gedachte hierachter. Wieke Schoemaker wil dit op zich nemen, waar we erg blij mee zijn. Wieke zal vooral de nieuw ingekomen jongeren bezoeken. We wensen haar een zinvolle tijd toe.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2014

Aan alle ouders met kinderen die voor de Eerste Heilige Communie in aanmerking komen en in onze administratie bekend zijn, is inmiddels een aanmeldingsbrief gestuurd met daarin tevens de uitnodiging voor een informatieavond op **woensdag 18 december 2013** om 20.00 uur in de voorzaal van onze kerk.

Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen en heeft u wel belangstelling, wilt u dan zo spoedig mogelijk contact opnemen met Betsie van Dam: 256047 of per mail: vandam-kinds@home.nl en u ontvangt de aanmeldingsbrief alsnog.

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2014 **uiterlijk 11-12-2013**.

De Werkgroep Eerste Communie bestaat momenteel uit de volgende personen: Pastor Dorenda Gies, Betsie van Dam, Madlen Al-Kahwachi, Hannie Peeters en Sabine Wijffes.

Werkgroep Eerste Communie.

André van Belkom stopt als redacteur Stephanusvuur



Na 10 jaar gaat André van Belkom zijn werk als redacteur en schrijver van ons parochieblad neerleggen. Hiernaast treft u zijn laatste column aan.

Als mederedactieleden willen we hem ook op deze plaats van harte bedanken voor de prettige samenwerking van al die jaren. Tijdens onze redactievergadering van woensdag 28 november jl. hebben we afscheid van hem genomen. Daarbij waren ook aanwezig Jan Faber (coördinatie parochieblad) en pastor Dorenda Gies.

We zullen zijn kritische inbreng, zijn analytisch vermogen en hand van schrijven missen. Gelukkig blijft hij als parochiaan betrokken bij het wel en wee van onze parochiegemeenschap. Wij nodigen hem alvast uit om dan als parochiaan toch af en toe iets te schrijven in het blad. Maar nu mag hij eerst een poosje op zijn lauweren gaan rusten.

André, dank je wel!

De redactieleden, Wim Degeling en Hannie Hofland

Beschouwing. . .

Verbod op kerstliederen

De geruchten die momenteel circuleren over het verbod door de Rooms-Katholieke Kerk van enkele traditionele kerstliederen, stemmen niet overeen met de feiten. In de kersttijd worden al vele decennia traditionele vroomheidsliederen gezongen en dat kan zo blijven.

Dat maakt de Nederlandse Kerkprovincie bekend bij monde van mgr. Liesen, referent voor de liturgie en bisschop van Breda.

Het is zo dat een aantal traditionele liederen momenteel niet voorkomt op de lijst met goedgekeurde liederen voor de liturgie. Deze lijst wordt gaandeweg aangevuld. Dat wil niet zeggen dat de traditionele vroomheidsliederen niet gebruikt mogen worden. Van een verbod is dus geen sprake.

Volgens de Abdij van Berne, die het kerkelijk drukwerk voor de missen verzorgt, mogen ze niet meer afgedrukt worden en dus ook niet meer gezongen worden.

Het geldt niet alleen de traditionele kerstliederen, zoals Stille nacht enz. maar ook de liederen van Huub Oosterhuis worden geboycot.

Het besluit om deze populaire liedjes niet mee te nemen in de wekelijkse preek- en liedboekjes in de kerk, is door Rome genomen, verteld Norbertijn Joost Jansen van deze abdij. Maar Rome doet dit alleen op voordracht van de Nederlandse bisschoppen. Zij vinden deze liedjes blijkbaar niet meer geschikt.

Blijkbaar willen de bisschoppen de kerk in Nederland hervormen naar de situatie van een eeuw geleden. Als zij denken dat de kerkgemeenschap braaf zal volgen begaan zij een grote vergissing. Overal om ons heen verlaten mensen de kerk. De Salvatorparochie in Den Bosch weigert zelfs de kerk te openen voor de, daar benoemde, conservatieve hulpbisschop Rob Mutsaerts als pastoor.

Ik ben benieuwd waar dit alles toe zal leiden.

André van Belkom

Uit het samenwerkingsverband . . .

Onze Lieve Vrouw Visitatie – Parochie Hoogeveen

De identiteit van de parochie wordt bepaald door de naam van Maria. Wat betekent het voor ons in deze tijd om deze naam te dragen. De verering van Maria had een belangrijke plaats in de katholieke Kerk. Daar zijn ook kanttekeningen bij te maken. In de geloofsbeleving van katholieken had Maria niet zelden een belangrijker plaats dan Christus en dan God. In plaats van Maria te vereren werd ze dan min of meer aanbeden, terwijl aanbidding alleen God toekomt.

Het was ook de tijd van de Mariadogma's: in 1854 het dogma van de Onbevlekt Ontvangenis van Maria en in 1950 het dogma van de Tenhemelopneming van Maria. Maria kreeg een hoogverheven plaats. Dit beeld van Maria blijft tot ruim veertig jaar geleden.

Het Tweede Vaticaans Concilie brengt verandering. Na een diepgaande discussie komt het Concilie tot een nieuwe kijk op Maria. Als moeder van Christus heeft Maria een uitzonderlijke positie. Als Moeder Gods is het vanzelfsprekend dat zij maagd is, dat zij zonder zonde is en onbevlekt ontvangen, dus ook zonder erfzonde en het is vanzelfsprekend dat de Moeder van Christus met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen en dat zij daar troont als Koningin van hemel en aarde. Dit denken over Maria gaat primair over Christus. Het is de moeder van de Zoon van God die op deze wijze verheerlijkt wordt.

Daarnaast is er de rol van Maria in relatie met de Kerk. Hier gaat het meer over Maria zelf. Deze manier van kijken naar Maria is ook het nieuwe sinds het Concilie. Maria staat niet los van de Kerk, zij staat er niet boven of buiten. Nee, Maria is onderdeel van de Kerk. Zij is een gelovig mens zoals wij. Maar wel is zij een uitzonderlijk gelovige. Zij is de eerste van alle gelovigen. Zij is het die zegt: "Zie de dienstmaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord."

Zij staat onder het kruis van haar zoon en ziet het lege graf. Zij is er bij als Christus aan de leerlingen verschijnt. Zij ontvangt op Pinksteren samen met de apostelen de H. Geest.

Maria laat ons zien wat het is te geloven: geloven is vertrouwen en overgave. Dit horen we in de woorden: "Mij geschiede naar uw woord." Er gebeurt iets aan Maria wat groter is dan haarzelf, iets dat haar te boven gaat

en wat niet te begrijpen is. Maar door haar geloof durft ze te vertrouwen en zich over te geven: “Mij geschiede naar uw woord.”

Maria is niet alleen de eerste gelovige. Ze is ook de grootste. En zo is zij een voorbeeld voor ons allen. Haar geloof inspireert ons. Door haar geloof en haar liefde voor en verbondenheid met Christus is Maria ook het beeld van de Kerk. Maria staat symbool voor de Kerk. Met haar geloof en moederschap heeft zij meegewerkt aan onze verlossing. Hangend aan het kruis geeft Christus Maria aan ons als ons aller moeder: “Vrouw, zie daar uw zoon... Zoon, zie daar uw moeder.”

Deze tweeledige kijk op Maria, moeder van Christus en beeld van de Kerk, betekent voor ons dat Maria niet alleen onze voorspraak is. Zij is ook ons voorbeeld. Als voorspraak vragen wij haar voor ons te bidden. Als medegelovigen proberen wij haar voorbeeld van vertrouwen, overgave en toewijding na te volgen. Als voorspraak bidden wij tót Maria bijvoorbeeld met het Weesgegroot. Als voorbeeld bidden wij mét haar mee bijvoorbeeld met het Magnificat.

Direct na de aankondiging door de engel Gabriël dat zij moeder gaat worden van de Zoon van God, gaat Maria op reis naar haar nicht Elisabeth dan vieren we het feest Onze Lieve Vrouw Visitatie (31 mei). Twee zwangere vrouwen ontmoeten elkaar. Ze delen hun vreugde en hun zorgen met elkaar. En ze delen hun geloof met elkaar. In liefde en geloof delen ze hun leven met elkaar.

Daarmee is het een feest van ontmoeting. Ook wij ontmoeten elkaar in ons kerkgebouw maar ook daarbuiten. We ontmoeten elkaar en delen ons leven met elkaar: ons geloof, onze hoop, onze vreugde, ons verdriet en onze zorgen. Zo vormen wij samen de geloofsgemeenschap die wij zijn. Onze geloofsgemeenschap draagt het begrip ontmoeting in haar naam: Onze Lieve Vrouw Visitatie. Zo is ontmoeting deel van onze identiteit, deel van ons leven. Maria is ook hierin onze voorspraak en ons voorbeeld.

*Wees gegroot Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus,
de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.*

Pastor Józef Okonek SChr

St Stephanusparochie . . .

Anders denken over Kerst!

Al jaren hebben we thuis de gewoonte na het ontbijt elkaar een stukje voor te lezen om de dag mee in te gaan. Nu lezen we van de Duitse predikant Jörg Zink uit het boek: *“De gouden ketting, de weg naar binnen”*. In het hoofdstukje ‘Anders denken’ geeft Jörg na een korte inleiding o.a. als voorbeeld het vieren van Kerst. Voor mij mooie gedachten om te overwegen, die ik graag in enigszins beknopte versie met u deel.

“Je kunt over alles nadenken, wat je in deze wereld tegenkomt. Over de kosmos in het groot en in het klein. Over de menselijke geschiedenis, van lang of kort geleden, of over het wezen en de handelwijze van de mens en over alle vragen die daarmee samenhangen. Dit denken wordt echter pas belangrijk als je wat buiten gebeurt, in je opneemt en het binnenin je nog een keer laat gebeuren. Een verhaal van buiten, bijvoorbeeld uit de bijbel, komt in de vorm van een uiterlijk woord tot ons, wordt van ons afgenomen en begint in ons te werken, te scheppen en te veranderen. Het wordt ons eigen en komt in ons doen en praten weer als werkende kracht naar buiten. Het is echter altijd beslissend, wat er innerlijk gebeurt.

Zo vieren we Kerstmis. Je denkt aan een gebeurtenis van tweeduizend jaar geleden, je hoort verhalen, die iemand bijna tweeduizend jaar geleden heeft opgeschreven. En je vraagt je af: wat moet je je daarbij voorstellen, dat God daar in de vorm van een kind ter wereld komt? Wat moet je ervan denken, dat een paar herders bij nacht engelenkoren horen? Kan het zijn, dat drie astrologen uit het Oosten een ster achterna gaan, die toch al niet vast aan de hemel staat, maar 's morgens heel ergens anders dan 's avonds en die dus iedere keer in een andere richting wijst, en dat ze op die manier inderdaad het kind vinden? Zolang je met die wijze van nadenken bezig blijft, zul je nauwelijks kunnen snappen wat Kerstmis betekent, en vooral: de verhalen over kerstmis zullen niets in jezelf veranderen.

Maar deze vertellingen zijn immers een plaatjesboek, dat met zijn tekeningen en landschappen, met een heilige familie, met herders en met wijzen in hun oosterse kleding, beschrijft, wat er in jezelf moet gebeuren. 'Was Christus duizend keer in Betlehem geboren en niet in jou, je was toch

voor eeuwig verloren,' schrijft de mysticus Angelus Silesius met recht. Wat aan kerstmis doorslaggevend is, is dat jezelf het kind bent, in wie God ter wereld moet komen. Dat de stal je ziel is, de ervaring van de herders binnen je eigen akoestiek plaatsvindt, dat de lange rij wijzen of koningen de reis van al je krachten en je hele oplettende ziel naar zichzelf is en zo naar de God, die erin verschijnt. Je moetje ook bekwamen in het horen van stemmen, die diep in jezelf tot je spreken, en daarbij weten dat je dat niet zelf bent, die tegen je spreekt. Dat je voor je eigen innerlijke weg de ster ontdekt, die voor je uit gaat tot aan het doel: je ontmoeting met de man uit Nazaret. Nogmaals: de beelden komen als woord van buiten tot je. Je neemt het woord en de beelden in je eigen ziel op en geeft ze ruimte, zodat ze hun opdracht aan jou kunnen vervullen: je tot een huis te maken. Je vervolgens vrij te maken van alle machten en je te veranderen tot een woord, dat nu naar buiten kan treden en bevrijdend en verlossend onder de mensen kan werken”.

Voor u allen: *Vrede en alle goeds.*

Harry J.M. Huisman

Het kerstverhaal voor jong en oud

Op eerste kerstdag zal Kindje Wiegen voor de tiende keer in de vorm van een kerstmusical worden opgevoerd door jongeren van binnen en buiten de parochie.

Kindje Wiegen is een kerstmusical voor groot en klein. We steken het traditionele kerstverhaal in een nieuw jasje dat leuk is voor jong en oud. Kerstliedjes worden afgewisseld met bekende en mindere bekende kinderliedjes en er zit zelfs een eigen geschreven nummer, op de melodie van een hedendaags popnummer, in.

Kindje Wiegen begint op eerste kerstdag om half drie in de St. Stephanus parochie te Meppel. Entree is gratis. Wel is er een vrijwillige collecte aan het eind om de onkosten wat te drukken.

Wilt u op de hoogte blijven? Volg ons dan op twitter: @Kindje_Wiegen of like ons op facebook: www.facebook.com/kindjewiegenmusical

Wij hopen u en jullie allemaal te zien op eerste kerstdag,

Gwendolynn Koopman

Else Wijfjes

Marthe Wijfjes

Irina Ramaglia

Bisdom Groningen-Leeuwarden . . .

Adventsactie 2013

Nog even en het is weer Advent.

Een melancholische tijd. De natuur is stil en ingetogen. Het duister neemt toe. En op het diepste punt snak je naar licht.

De Adventsactie speelt in die tijd. Hij verbindt ons met mensen, die het duister, vaak aan den lijve, kennen. En met mensen die zich met hen verbinden en zo de hoop levend houden. Zij tonen compassie, mededogen. ‘Zij laten hun leven door God schrijven’ zegt paus Franciscus.

Kerstmis is het feest van de hoop. God vergeet zijn wereld niet. Hij laat een mens geboren worden in wie Hij woont. Een mens van compassie.

In de komende Adventsactie kunnen we ons aansluiten bij de mensen vol hoop, die de andere mensen niet in het duister laten zitten.

Wat zal Kerstmis, het feest van de hoop, voor onszelf mooier en intenser en vreugdevoller worden, als we ons scharen naast de mensen van hoop.

De Adventsactie heeft tien projecten geselecteerd waar heel direct, van mens tot mens, ondersteuning wordt geboden, in alle delen van de wereld.

Al deze projecten worden ondersteund en ingediend door groepen (bijvoorbeeld religieuzen) of stichtingen hier uit ons land. Die zijn dus direct bij hen betrokken. Wij kunnen ons bij hen aansluiten en hen een steun in de rug geven. Dat geeft hén weer hoop.

Kijk in uw eigen omgeving hoe u de Adventsactie vorm geeft. Jonge mensen willen graag meedoen als u een concrete actie houdt. Kinderen ook. En er zijn rond Kerstmis heel wat vieringen in tehuizen en instellingen. Voer ook daar actie. Collecteer, maar neem ook kerstkaarten mee, en tafellopers en de banner van de Adventsactie.

Tekenen van hoop mag je overal laten zien. Mensen sluiten zich daar graag bij aan.

Op www.adventsactie.nl vindt u de projecten omschreven. Ook vindt u er informatie over de kerstkaartenactie en de tafelloper kunt u kopen via de webwinkel. In de bijlage vindt u daarover ook info.

Ik wens u een hoopvolle Adventstijd toe en een inspirerende Adventsactie.. Het is dé beste manier om u voor te bereiden op het Kerstfeest.

Herman Agterhoek, missiesecretaris bisdom Groningen Leeuwarden.

Franciscus van Assisi

LAAT MIJ HOOP BRENGEN BIJ WIE NIET MEER HOOPT

Barmhartigheid en naastenliefde

Adventsactie is blij met paus Franciscus en de nadruk die hij legt op naastenliefde en zorg voor de armen. Niet alleen heeft hij ons opgeroepen tot een 'sfeer van broederschap' tussen alle mensen wereldwijd, hij benadrukte in zijn eerste zondagsmis als paus het belang van de barmhartigheid: "Voor mij is de barmhartigheid de krachtigste boodschap van de Heer."

Het brengt ons bij de inspiratie van Adventsactie. Die wordt prachtig verwoord door die kleine, radicale heilige, die ook de inspiratiebron van onze nieuwe paus vormt: Franciscus van Assisi: "Laat mij hoop brengen bij wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt, licht waar het duister is." Een deel van dit beroemde gebed hebben we verwerkt op een fraaie tafelloper.

Tafelloper met gebed van Franciscus van Assisi

De tafelloper van Pure Jute is gemaakt van biologisch geteelde jute in India en Bangladesh en geheel volgens fairtrade principes geproduceerd. De opbrengsten van de Pure Jute-producten komen helemaal ten goede aan de vrouwen die ze maakten!



Wie dus met Pasen of Kerstmis of gewoon alle dagen van het jaar zijn tafel op een duurzame manier wil versieren en daarbij net als paus Franciscus geïnspireerd wil worden door die kleine heilige uit het dal van Spoleto, die bestelt deze unieke tafelloper. Hij is uiteraard ook heel geschikt om cadeau te geven.

Bestelinformatie

De tafelloper kost € 15,00 excl. verzendkosten. U kunt hem bestellen via de webshop van Adventsactie: <http://webshop.adventsactie.nl/>

Kerstkaartactie



Niet alleen in geld kunt u uw hart laten spreken, maar in het bijzonder ook in uw persoonlijke aandacht. Onze vraag aan u is: stuur een kerstkaartje naar één van onze projecten! Met dit kleine maar betekenisvolle gebaar kunt u mensen ver weg, zeer nabij zijn. De gevangenen in Congo en de

jonge moeders in Kameroen kunnen uw steun en medeleven zeer gebruiken.

Doet u mee?

- 1) Kies één of meerdere Adventsprojecten waarnaar uw hart in het bijzonder uitgaat.
- 2) Schrijf een kerstkaartje met daarop een bemoedigende tekst. Dit mag in het Nederlands, Engels of Frans zijn. Daar de kaarten middels onze Nederlandse projecthouders verstuurd worden, is taal geen probleem. U kunt ook een set Adventsactie-kaarten bestellen via de materialenlijst.
- 3) Stuur het kaartje vòòr 1 januari naar "Adventsactie, postbus 95408, 2509 CK Den Haag." Graag onder de vermelding van uw naam en e-mailadres.

Wij bundelen de kaarten en zorgen ervoor dat ze in de eerste week van het nieuwe jaar opgestuurd en/of meegenomen worden door de Nederlandse projecthouders. Via de website en in nieuwsberichten hopen we u het enthousiasme terug te geven waarmee uw kaart in ontvangst is genomen.

Voorbeeld tekst:

A glowing star to lead the way
A baby sleeps as others watch and pray
A gift of hope is my wish for you
Merry Christmas and a prosperous New Year

Belangrijk

Bereikbaarheid Pastor Gies

Werktelefoon thuis: 0561-618290 (graag inspreken)

Dinsdag t/m vrijdag kunt u overdag ook bellen in Meppel, waar zij regelmatig (tussen de middag) bereikbaar is. tel.: 0522-252782.

Voor niet dringende zaken kunt ook mailen: pastorgies@rkkerkmeppel.nl

Vrije dag pastor Gies

Pastor Gies heeft op maandag haar vrije dag.

Vriendelijk verzoek om de pastor niet op haar vrije dag te storen.

Voor dringende zaken wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Contactpersoon onderhoudswerkzaamheden kerkgebouw

John Pragt, L.O.-laan 4, 7943 CW Meppel, 0522-253909

Beheerders kerkgebouw

Herman Knappe, Tweeloo 13, 7942 AV Meppel, 0522-259726

Beheerder van de begraafplaats "Hesselingen"

Jan Faber, Luzernevlinder 60 7943 TE Meppel, 0522-241791

Het volgende St.Stephanusvuur

Voor het nummer "Winter" van het Stephanusvuur jaargang 59-1 moeten de bijdragen vóór 21 januari bij de redactie zijn.

De geldigheid van dit blad loopt van 29 januari tot 2 april 2014.